

Brunsham Magazine editie 4 is uit!



Brunsham Magazine editie 4 is bij jullie al bezorgd. Natuurlijk is het ook weer voor € 6,50 verkrijgbaar bij sigarenspeciaalzaak Hermans, Rumpenerstraat 5, Brunssum

Misschien wel een leuk cadeautje voor een verjaardag of voor moeder- of vaderdag. Het is ook een leuk presentje bij een bezoek aan familie, vrienden of zakenrelaties.

Voor de echte liefhebbers: de edities 1, 2 en 3 zijn ook nog verkrijgbaar. Zolang wij als vereniging nog geen activiteiten kunnen ontplooiën kunt u ook magazines tevens aanvragen via info@mijnbrunssum.nl

En voor de toekomst: heb je een prachtig verhaal? Kent je iemand die een geweldige bijdrage kan leveren? Heb je andere suggesties. Meld je aan. Alle ideeën zijn welkom.

Jan en Rijkje Halmans 60 jaar getrouwd



Op 23 maart was het precies 60 jaar geleden dat Jan en Rijkje Halmans elkaar het ja-woord gaven. Vanwege corona kon er helaas geen sprake zijn van uitgebreide feestelijkheden.



*De nieuwsbrief verschijnt 6 maal per jaar.
Uw mening of nieuwtjes? Informeer ons via: info@mijnbrunssum.nl*

Natuurlijk hebben ze toch veel reactie van familie en vrienden gekregen. Ook de Heemkundevereniging heeft haar felicitaties aangeboden. En meteen dit leuke kiekje van Jan en Rijkje gemaakt.

Lintjes dalen neer bij MijnBrunssum



Twee van onze leden mochten maandag 26 april, van burgemeester mevrouw Wilma van der Rijt een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst nemen.

Wij feliciteren van harte Els Knubben-Theunissen en Ron Logister met de welverdiende onderscheiding en hopen van harte dat beiden de onderscheiding nog lang in goede gezondheid mogen dragen en zoals we in Limburg zeggen "mit ieëre"!



Covid-19



Corona speelt ons nog steeds parten, een herstart van activiteiten is daarom nog niet te voorspellen.

We zullen pas weer open gaan als we de veiligheid van onze leden en bezoekers kunnen waarborgen. Blijf allemaal gezond!

Droevig bericht

Het is niet gebruikelijk dat wij melding maken van het overlijden van mensen die geen lid zijn of van oud-leden. Echter in deze moeilijke en zware tijden, waarin het Coronavirus niets ontziend om zich heen grijpt willen wij daarvoor een uitzondering maken.

Wij zijn, als zovele Brunssumers, erg geschrokken van het bericht van overlijden van ons oud bestuurslid Ruud Scholten.

Ruud heeft, met zijn inspanningen voor het Britse oorlogskerkhof, een plek veroverd in de harten van velen; zowel binnen als buiten Brunssum en niet in de laatste plaats in de thuishavens van de gevallen soldaten.

Onze gedachten gaan uit naar de familie van Ruud, die de zwaarste last te dragen heeft.



*De nieuwsbrief verschijnt 6 maal per jaar.
Uw mening of nieuwtjes? Informeer ons via: info@mijnbrunssum.nl*